

VERSLAG LOURDESREIS 2024

Geschreven door Roneke en Willeke



PAROCHIE SINT JOSEPH
LOURDES SEPTEMBER 2024



PAROCHIE SINT JOSEPH VELSEN-NOORD

Zaterdag 21 september:

Vandaag gaan wij naar Lourdes!

Wij verzamelden om 05.00 uur bij de Sint Jozefkerk, Velsen-Noord. Leny, de organisatrice samen met Cees, wilde precies om 05.15 uur vertrekken richting Schiphol. En dit lukte. Alle 22 pelgrims waren keurig op tijd. De groep bestond uit: Cees en Ageeth, Henk en Leny, Bernardo en Celia, Roneke en Marcel, Hans en Greet, Menno en Karin, Gerda en Ria, Bets en Frans, Nel en Linda, Ivana, Fred, Annemieke en Willeke.

Leny deelde gelijk een keycord uit met onze voornaam. De bus van de Vrienden van Velsen-Noord zette ons op Schiphol af voor de slagbomen bij de gratis touringcar-afzetplek F16. Marcel, die donderdag weer een jichtaanval in zijn rechterschoen had gekregen, had moeite met lopen. Gelukkig kwamen we al snel een achtergelaten rolstoel van Schiphol tegen en Henk bood zich aan om hem te rijden. Op Schiphol werden we begroet door de reisleidster van het Huis voor de Pelgrim, Marjolein. We kregen een speldje met het logo van het Huis voor de Pelgrim en ook een klein boekje met teksten en liederen ter begeleiding van de activiteiten van de komende dagen. We ontmoetten ook andere pelgrims, waaronder Mgr. Hendriks en wat lieve verpleegsters.



Om 08.55 uur stegen we op. In het vliegtuig zaten we door elkaar, maar wel vlakbij elkaar en sommigen wisselden van plaats zodat ze toch naast een bekende zaten. Wij zijn ongeveer anderhalf uur in de lucht geweest en we kwamen om 10.45 uur op het vliegveld in Toulouse aan.

Aldaar stond een bus klaar om ons, begeleid door Marjolein van het Huis van de Pelgrim, naar Lourdes te rijden. Bij binnenkomst werd een lunchpakket uitgedeeld met een stokbroodje, water, een appel en een zakje chips.

Onderweg naar Lourdes werd het landschap steeds meer bergachtig tot wij uiteindelijk de bergen daadwerkelijk konden zien. Het was een prachtig gezicht. Echt, schilderachtig mooi! Na een rit van ongeveer 2 uur kwamen we om 13.40 uur aan bij ons hotel Notre Dame de la Sarte. Eenmaal in het hotel aangekomen hebben we meteen de koffers en tassen uitgepakt en konden we even uitrusten en bijkomen van het reizen.

Om 15.30 uur gingen we met Ton Joosten, van de Lourdesgroep Santpoort, naar het Heiligdom. Marcel, Gerda en Nel maakten gebruik van een rolstoel die bij de ingang van het hotel klaar stonden. Ton liet ons de belangrijkste plaatsen op het Heiligdom zien.



Na de rondleiding over het Heiligdom gingen we naar de Bernadettekerk. Daar begon om 16.30 uur de welkomstviering voor alle Nederlandse pelgrims. Mgr. Hendriks en een flinke aantal mede-celebranten gingen voor. Bij het binnenkomen werd ons verteld dat men tijdens de viering mee kon zingen met het gelegenheidskoor. Een aantal van onze groep is dan ook naar voren gegaan om mee te zingen. Het was soms onduidelijk wat wij precies gingen zingen, maar dat mocht de pret niet drukken. De kerk was goed gevuld en het was een bijzondere ervaring.



Na de viering zijn we met z'n allen naar de Grot gegaan. Daar was het heel druk. Het duurde best wel lang voordat je bij de Bron was, maar het was de moeite waard. Je kon het water zien stromen vanuit het binnenste van de berg. De Bron is afgedekt, maar het is doorzichtig, dus heel goed te zien. Voor velen was het de eerste keer dat zij de wand van de Grot konden aanraken... zo dicht bij Maria, de plek waar hemel en aarde elkaar raken.



Na afloop zijn we weer naar het hotel gegaan en hebben daar rond 19.00 uur gedineerd met 53 man van de groep Santpoort. Het grappige is dat je je tafel herkende aan de kleur van het servet. Na het eten ging iedereen naar de hotelkamer om uit te rusten van de lange dag.



Zondag 22 september:

Vanmorgen om 08.00 uur stond het ontbijt klaar. Wat een verwennerij. Croissantje en stokbroodje en indien je dat wilde kon je yoghurt pakken en een heerlijk bakje koffie, thee of cappuccino.

Wij gingen om 09.00 uur op weg naar het Heiligdom. Het regende, dus iedereen ging op pad met paraplu's, regenjassen en poncho's. We moesten vroeg bij de Grot zijn voor de Nederlandse pontificale eucharistieviering, voorgedaan door Mgr. Hendriks en 9 priesters, die live werd uitgezonden op NPO2 KRO/NCRV. Onze weerman Hans had voorspeld dat het droog zou worden tijdens de viering. En, heel wonderbaarlijk, om 10 uur bij de aanvang van de viering stopte het gemiezer! Weg gingen de paraplu's! Het was meteen een heel ander gezicht. Alles kreeg kleur en de stemming was vrolijker.

In de drukte waren we als groep een beetje uit elkaar geraakt. We zaten daarom niet allemaal bij elkaar, sommigen van de groep zaten helemaal vooraan, anderen stonden achter de rolstoelen. Maar gelukkig kon iedereen de viering goed volgen. Er was een vrouwelijke cantor die de viering heel mooi opluisterde. De preek van Mgr. Hendriks was heel inspirerend.



Na de viering maakten we een groepsfoto op het plein voor de 3 kerken. Daarna gingen we terug naar het hotel. Na een goed verzorgde lunch, met vleeswaren, kippenpootje, wat groente en chocolade mouse als toetje, vertrokken we, zonder Hans, Menno en Marcel (de Formule 1 fans) met 2 gidsen, Loes en Annie van de Lourdesgroep Santpoort, voor een rondleiding door Lourdes. We bezochten eerst het graf van Bernadettes ouders en familie.



Daarna het heiligenbeeldenmuseum, de parochiekerk met de doopvont waarin Bernadette is gedoopt en het geboortehuis van Bernadette met de watermolen. Wat veel indruk maakte was het Cachot (een voormalige gevangenis) waar het gezin noodgedwongen in armoede leefde, nadat vader door een splinter in zijn oog geen molenaar meer kon zijn. We stonden in het kamertje waar het hele gezin op een kluitje had geleefd. Wij hebben daar samen een Wees Gegroet gebeden. Dat was mooi.



Na terugkomst hebben we Greet haar verjaardag gevierd. Ze kreeg een mooi Mariabeeldje en een kerstster. De jarige job trakteerde onze groep op een heerlijk kopje koffie of wat anders te drinken met een lekkere stroopwafel.

Mgr. Hendriks schoof onverwachts aan bij het diner, dat bestond uit soep, lasagne en een appeltaartje. Als afsluiting van het diner kwam iemand van de bediening op met een toetje met brandend vuurwerk en iedereen barstte in gezang uit voor Greet. Mgr. Hendriks heeft haar persoonlijk gefeliciteerd.



Om 20.15 uur liepen we met de Lourdesgroep Santpoort naar het Heiligdom om daar deel te nemen aan de Lichtprocessie, die om 21.00 uur begon. Dat was zeer indrukwekkend. Het was heel druk. De rolstoel-pelgrims gingen voorop in één rij en de lopende pelgrims liepen er achter, en soms opzij van de rolstoelen. Een verlicht beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes werd megedragen. Het Rozenhoedje werd gebeden in verschillende

talen, goed te horen door de speakers. En elke keer als het refrein "Ave Maria" klonk, staken de pelgrims hun kaarsen omhoog. Zo biddend en zingend trokken we over de esplanade. Wij liepen met onze kaarsjes naar het plein voor de Rozenkransbasiliek. Daar werden de intenties van de gelovigen aan Maria aangeboden en voor haar geplaatst en de processie werd afgesloten met gebed en de bisschoppelijke zegen. Het was een onbeschrijflijke belevenis, dat moet je ervaren hebben.



Maandag 23 september:

Ook vandaag zaten we rond 08.00 uur aan het ontbijt. Vanmorgen was er om 10.00 uur weer een viering in de Bernadettekerk. Wij hebben ditmaal niet meegezongen met het gelegenheidskoor, maar bleven bij elkaar.



Aansluitend op de viering was gelegenheid voor een handoplegging. De aanwezige priesters gingen op verschillende plaatsen in de kerk staan en legden hun handen met een gebaar van zegening op de hoofden van de pelgrims. Daarna gingen we in kleine groepjes naar de Lichtkapellen, aan de overzijde van de Grot. We staken kaarsen aan voor de (ernstig) zieke, overleden kennissen/vrienden/familieleden die ons dierbaar zijn/waren.



Om 14.30 uur gingen we samen met de groep van Santpoort de kruisweg bidden. We luisterden naar muziek en de verhalen rondom Jezus' lijden. Ton vertelde vanuit het perspectief van Jezus en daarna werd een link gelegd naar situaties in ons eigen leven. Heel bijzonder om het op deze manier te horen.

Om 17.00 was de Sacramentsprocessie. Het was toen nog licht. De monstrans werd eerst naar de verzamelplaats gebracht. Daarna werd hij door Mgr. Hendriks onder een baldakijn rondgedragen.



Deze processie eindigde in de ondergrondse Pius X basiliek. Deze kerk is gigantisch! Hij is zo groot dat er wel 25 duizend mensen in kunnen. Om de vieringen te kunnen volgen hangen er een aantal grote monitoren. De akoestiek valt erg mee. Er is ook een heel groot orgel. Eerst werd de monstrans op het altaar geplaatst en werd er in stilte gebeden. Daarna werd met de monstrans de zegen gegeven en werd hij in processie weer de kerk uitgedragen.

Opnieuw 's avonds een heerlijk diner bestaande uit: groentesoep, rollade met doperwtten en wortelen en een chocolade ijsje toe.

Na het diner ging een deel van de groep de lichtprocessie van "bovenaf" bekijken. Daarvoor gingen ze naar het middelste van de drie

opeengestapelde kerken. Vanaf die hoogte was het goed te zien en te volgen. Het was prachtig weer en het was een mooi gezicht. Je was op een andere manier bij de processie betrokken.



De thuisblijvers deden wat spelletjes.

Dinsdag 24 september:

Vanmorgen zijn we allemaal onze eigen weg gegaan. Eén groepje vertrok om 09.30 uur naar Nederlandse eucharistieviering in de Bernadettekerk die om 10.00 uur begon. Er werd een mooie preek gehouden die ging over “luisteren”. Anderen gingen winkelen en kochten spulletjes voor het thuisfront. Weer anderen zochten naar “schatjes”, bezochten het kasteel of liepen de grote kruisweg. Een aantal groepjes kwam elkaar tegen bij het koffie drinken bij het restaurant Riviera Sol dat een mooi terras aan de rivier de Gave heeft.

Na de lunch zijn wij op excursie naar de Pyreneeën geweest. Wij gingen per touringcar naar Gavarnie, een plaatsje in de Hautes-Pyrénées. Onderweg genoten we van supermooie vergezichten, prachtige bergen, rotsformaties, watervalletjes en valleien. Halverwege stopten we bij de Pont Napoléon. Vanaf het dorp Gavarnie kon je een stuk langs de rivier lopen met een mooi uitzicht op de besneeuwde bergtoppen en de hoogste waterval van Europa, die de bron is van de rivier de Gave. Langs de weg stonden leuke koeien met of zonder een koebel om de hals, kalveren,

paarden, enne, nou ja, van alles wat je maar kunt verwachten. Wij hebben daar rondgelopen en mooie foto's gemaakt. Prachtig!



Het was heerlijk weer en de meesten pakten nog even een terrasje en genoten in de zon van een lekker ijsje of biertje. Fred had een kerkje bezocht en stuurde ons een foto van een kastje met schedels van Tempeliers!

Om 17.00 uur bracht de bus ons weer naar het hotel. Het was wel wat donker geworden, maar het was opnieuw genieten van de rit. Bij sommigen gingen af en toe de oogjes toe.

Na het diner werden er weer wat spelletje gedaan. Nel en Gerda leerden Skipbo spelen.

Woensdag 25 september:

Vandaag moesten we iets eerder ontbijten, om 07.45 uur. Wij moesten er vroeg bij zijn om ons te verzekeren van een zitplaats in de ondergrondse basiliek "Pius X" voor een internationale eucharistieviering. Het zou heel druk worden, omdat er een grote Italiaanse bedevaart van wel 6000 pelgrims was en inderdaad de basiliek stroomde vol.



Er waren 9 bisschoppen en tientallen mede-celebranten. De viering was hoofdzakelijk in het Italiaans, maar er waren ook andere talen te horen. De eerste lezing was in het Nederlands en de preek werd in het Nederlands ondertiteld op de monitoren. Dat was heel fijn. Het was een hele belevenis!

Na de lunch zijn we met een deel van de groep weer terug gegaan naar het Heiligdom om de 3 opeengestapelde kerken te bezichtigen. Wij zijn eerst naar de middelste kerk geweest, de Crypte met boven de ingang een mozaïek van de heilige Pius X. Deze kapel werd als eerste gebouwd en heeft ruimte voor ongeveer 120 mensen en is heel mooi! Een kerk die met liefde gebouwd is en warm aanvoelt. Toen bleek dat er niet voldoende ruimte was voor het toenemende aantal pelgrims werd de kerk erboven gebouwd. Deze kerk is een hoog bouwwerk en lijkt als het ware de spits te vormen van het geheel.





Na het bezoek aan deze kerk zijn we naar de onderste van de drie kerken geweest. Deze heeft bij de ingang een aantal imposante mozaïeken en nissen met bogen.

Binnenin de kerk kun je de Rozenkrans bidden in de daarvoor ontworpen nissen. Het zijn er 15. Zij zijn in 3 groepen verdeeld en beelden de reeksen van de Geheimen van het Rozenhoedje uit: De Blijde, de Droevige, en de Glorievolle Geheimen. De Geheimen van het Licht werden pas na de bouw ingesteld.

Na deze bezoeken hebben we Lourdeswater uit de kraantjes getapt.



Vervolgens zijn we naar de baden gegaan. Er was een lange rij, maar er stonden banken waar je op kon zitten. Onder het wachten werd het Rozenhoedje gebeden.



Eenmaal binnen werd rustig uitgelegd wat er ging gebeuren. Eerst mag je de eigen intenties aan Maria toevertrouwen. Na een kruisje te hebben geslagen kreeg je Lourdeswater over je handen waarmee je achtereenvolgens de handen wast, het gezicht wast en gaat drinken. Je kreeg er alle tijd voor. Het was een mooie ervaring.

Na het diner kreeg het personeel van het hotel van groepen van Velsen-Noord en Santpoort een geldbedrag als dank voor de goede verzorging. Daarna gingen we met de pelgrims van Velsen-Noord naar restaurant Riviera Sol. We werden door Cees en Leny, namens het kerkbestuur, getraakteerd op 2 consumpties. Velen hadden lekkere borrelnootjes of andere zoutjes mee. Om 22.45 uur doken we ons heerlijke bedje in. Morgen weer een drukke (reis)dag.



Donderdag 26 september:

Vanmorgen moesten we heel vroeg opstaan. Om 07.00 uur was het ontbijt en wij werden geacht om dan al gewassen te zijn en ingepakt te hebben. Roneke had even appje gestuurd naar de groep met uitzondering van Leny en Cees en een kleine geldelijke bijdrage gevraagd per persoon voor een

bloemetje/flesjes wijn voor Leny en Cees als dank voor het organiseren voor deze prachtige bedevaartsreis.

Om 8.30 uur was de laatste (zendings)eucharistieviering in de Bernadettekerk. Mgr. Hendriks ging weer voor. In zijn preek sprak hij over Maria en Bernadette, beiden eenvoudige mensen, die vol vertrouwen en geloof leefden. Hij vroeg ons om de geest van Lourdes in ons hart te bewaren. De geest van eenvoud, van eenheid, vertrouwen en geloof, van verbondenheid met God en met moeder Maria, want we zijn allen broeders en zusters, één gezin, één grote familie.



Na de viering trokken we in processie naar de Gave, de rivier van Lourdes die langs de Grot stroomt waar Maria is verschenen. Daar werd het Engel des Heren (Angelus) gebeden met uitzicht op de Grot en afscheid genomen. Daarna werd de bedevaartskars naar de kaarsenkapel gebracht.



Om 12.00 uur kwam de bus bij het hotel en werden we voorzien van een lunchtasje voor onderweg. Wij hebben eerst door kleine straten gereden om nog een aantal mensen op te halen en uiteindelijk kwamen we weer bij het hotel aan. Daar was veel verkeershinder vanwege werkzaamheden aan een van de bruggen. Na veel heen en weer insteken koos de buschauffeuse ervoor om om te rijden. De bus ging de berg op waardoor wij Lourdes vanaf een hoogte konden bewonderen. Dat was een mooi afscheid. Maar toen we aan de andere kant van de berg weer naar beneden kwamen, bleef de bus op een rotonde stilstaan. Er kwam geen beweging meer in. Leny en het Huis voor de Pelgrim namen contact op met medewerkers van vliegveld Toulouse over deze vertraging.

Na 1 ½ uur te hebben gestaan kwam er een andere bus en stapten we allen over en werden de koffers etc. overgeladen. Toen wij weer gingen rijden sprak Mgr. Hendriks door de microfoon "Ik begrijp wel hoe het komt dat wij zo'n vervelende start van de terugreis hebben. Wij hebben nog niet gebeden voor een goede reis!" Vervolgens zijn wij gaan bidden en de reis ging voorspoedig. We kwamen rond 15.30 uur aan in Toulouse. Inchecken en doorlopen naar gate 50. Niet even winkelen of ergens zitten... gewoon doorlopen en meteen boarden. Met iets vertraging gingen we om 17.15 uur de lucht in. In het vliegtuig werd gewaarschuwd voor turbulentie i.v.m. slecht weer. Het "veiligheidsriemen vast" lampje heeft bijna de hele reis gebrand, maar de turbulentie viel wel mee. We landden om 19.15 uur.

Wij werden door de bus van de Vrienden van Velsen-Noord opgehaald en naar de St. Jozefkerk gebracht. Daar hebben we afscheid van elkaar genomen. Al met al was de terugreis een enerverende afsluiting van een gedenkwaardige pelgrimage naar Lourdes.

Vrijdag 27 september:

's Middags heeft Roneke bij Cees en Leny een prachtige bos bloemen en een flesje rode en witte wijn gebracht als dank voor hun vele werk. Ze waren er heel blij mee.

